

## Bericht van de orde

Lawyer's  
letters

*Verduidelijking Richtlijn en model inzake het afgeven van verklaringen door advocaten en notarissen ten behoeve van accountants*

De Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 5 september 2011 – na advisering door de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) – besloten de *Richtlijn en het model inzake het afgeven van verklaringen door advocaten en notarissen ten behoeve van accountants* op kleine punten aan te passen. Met de aanpassingen is niet bedoeld een inhoudelijke wijziging aan te brengen. Er is slechts bedoeld te verduidelijken dat het bereik van de lawyer's letter beperkt is tot de informatie die van de cliënt is gekregen in zaken die voor die cliënt worden behandeld. Zo is in paragraaf VI van de richtlijn 'de in het overleg met de cliënt uitgewisselde informatie' vervangen door 'de informatie die is uitgewisseld in het overleg met de cliënt die de advocaat of notaris verzocht heeft de brief met de gevraagde inlichtingen aan de accountant af te geven'.

De behoefte aan verduidelijking ontstond toen vanuit de praktijk de vraag opkwam of op het verzoek van de cliënt ook informatie zou moeten worden verstrekt die buiten de relatie met de cliënt die de lawyer's letter vraagt door de betrokken advocaat zou zijn verkregen. Bijvoorbeeld in het kader van een andere vertrouwelijke cliëntrelatie of doordat in een andere zaak de cliënt wederpartij is of, gewoon, 'van horen zeggen'. Vastgesteld is – en dat wordt in de aangepaste tekst verduidelijkt – dat alle buiten de directe cliëntrelatie verkregen informatie niet verschaft behoort (en behoort) te worden in een lawyer's letter.

Onder punt 4 van het model zijn twee maal de woorden 'voor de vennootschap' toegevoegd. Al eerder dit jaar heeft het bestuur van de KNB ingestemd met deze verduidelijking.

- De aangepaste volledige tekst van de Richtlijn en het model, alsmede het Advies van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht vindt u op: [www.advocatenorde.nl](http://www.advocatenorde.nl) > Advocaten > Regels voor Advocaten > Vademecum Wet- en regelgeving.

## Logboek

## Pi-Pa Pepernoot



## Michel Pestman vanuit Cambodja

Sinterklaas woont in Phnom Penh en heet eigenlijk Ramon. Ramon is de trotse eigenaar van The Flicks, de leukste bioscoop ten westen van de Mekong. Afgelopen zaterdag had Ramon zich in een heus Sinterklaaspak gehesen om in de Cambodjaanse hitte voor goedheiligman te spelen. Hij had ook echte Zwarte Pieten meegenomen, die hij op ouderwets Hollandse wijze afbekte. Een van de knechten sprak alleen Spaans, wat de authenticiteit van het moment ten goede kwam.

Sinterklaas kwam aan in een open dubbeldekker, gesponsord door de plaatselijke brouwerij, terwijl zijn Pieten met suikergoed strooiden: door mijn secretaresse bij de HEMA ingekocht en businessclass ingevlogen. Gulzig plukten de kinderen de pepernoten uit de Cambodjaanse drek, terwijl omstanders verbaasd toekeken.

Ramon kweet zich uitstekend van zijn taak, hoewel de hitte hem na verloop van tijd zichtbaar te veel werd. Nu begrijp ik waarom Sinterklaas in de winter gevierd wordt.

Mijn jongste dochter had voor de gelegenheid besloten toch maar weer te geloven. Het was helemaal niet gek dat Sinterklaas tussen alle drukke Nederlandse bedrijven door ook nog even Phnom Penh aandeed. Zij had met haar nieuwe hartsvriendin een liedje ingestudeerd,

dat ze op YouTube had ontdekt, inclusief de bijbehorende pasjes.

Het is hartverwarmend te zien hoe Nederlanders zich in den vreemde aan tradities vastklampen. Zelf had ik gedacht mij een jaartje te kunnen drukken, maar die illusie was ik al snel armer. Zonder gêne doen onze landgenoten hier aan cultureel ontwikkelingswerk; ook buitenlandse aanhang en kindershare moeten er aan geloven. Maar onze Sinterklaastraditie ligt in Phnom Penh onder vuur. Het wil er hier niet bij iedereen in dat het heel normaal is om als blanke man je gezicht zwart te maken. En dan te doen alsof je ze niet allemaal op een rijtje hebt.

Met racisme heeft dit allemaal natuurlijk niets te maken, zo leg ik dan geduldig uit. Het is pure Hollandse zelfspot. Door zich in de rol van *underdog* te verplaatsen rekenen wij autochtone Nederlanders ieder jaar met succes af met vijf eeuwen koloniaal schuldgevoel. Helaas wordt deze subtiele vorm van collectieve zelfvernederend niet door iedereen begrepen. Als cultureel ambassadeur heb ik gefaald. Mijn Engelse vrouw is vanavond dan ook maar naar de film, bij Ramon in The Flicks. Met na afloop een gesponsord biertje. Maar voor volgend jaar wil ze graag weten waar je die Zwarte-Piet-is-Racisme-T-shirts kunt kopen.